

Granåsen

C:a fem kilometer söder om Locksta by i en storvulen natur med utsikt mot Bågaliden, Tjälliden m. fl. berg ligger nybygget Granåsen.

Det togs upp av nybyggaren Pehr Svensson, f. 1784 i Anundsjö, d. 1859, och hans hustru Margareta Persdotter, f. 1790 i Locksta, d. 1870. Hon var dotter till Pehr Persson d. ä. och hans hustru Margareta Ersdotter. Pehr Svensson var bonde i Locksta, men på grund av ekonomiska bekymmer såldes hemmanet till Pehr Larsson från Tåsjo år 1829. Samma år flyttade familjen till Granåsen som nybyggare. Där hade angstaborna en s. k. rågsvedja, så en odling fanns redan att tillgå.

Nybygget övertogs sedan av sonen Olov Persson, f. 1825, och hans hustru Anna Brita Nilsson, f. 1827 i Nyliden, d. 1898.

Deras son Olov Åström, f. 1866, d. 1948, innehade sedan nybygget till år 1930, då han bytte bort Granåsen mot Mo och Domsjö hemman i Svartsjön.

Ny åbo i Granåsen blev sedan August Larsson, vars föräldrar var från Kärrsjö men som hade flyttat till Uddersjö. Han köpte Granåsen av Mo och Domsjö AB år 1930. Larsson bodde där med sin familj till år 1944, då Granåsen åter kom i Mo och Domsjö AB:s ägo.

August Larssons son, hemmansägaren Arvid Larsson i Långviken, berättar, att när familjen flyttade dit, fanns de gamla husen kvar, bl. a. en liten stuga, ladugård, häbbre och kornhässa. Husen var troligen från den förste nybyggarens tid. August Larsson uppförde emellertid en ny ladugård och inredde även den storstuga, som Olov Åström uppfört. På fastigheten med utslätter föddes en häst och fyra kor jämte ungdjur. Här hade familjen klarat sig bra, då det i allmänhet var gott om skogsarbete.

Nu är allt jämnat med marken, inga hus finns kvar och åkrarna är skogbevuxna. Endast murstockarna påminner om att människor bott här i mer än 100 år! Ättlingar till den förste nybyggaren finns i många björnabyar.