

## Krokvattnet

Krokvattnet, även kallat Södra Krokvattnet, ligger norr om byn Kärrsjö mot länsgränsen med utfartsväg till Studsviken och Djup-tjärn. Byn ligger vackert till på sydslutningen mot sjön Krokvatt-net.

Johan Olofsson-Varg, f. 1750 och antagen till båtsman 1767 med avsked 1801, erhöll resolution på nybygget Skivsjön öster om Krokvattnet 1777. Efter kort tid flyttade han till Krokvattnet, där han blev nybyggare. Ärendet om Krokvattnet behandlade konungens befallningshavande flera gånger, bl. a. överfördes det från Nordmalings socken till Själevads socken 1793. Krokvattnet skattelades 1798.

Vid förnyad skatteläggning 1820 hade fastställts, att Krokvattnet skulle svara för fyra seland. Vid avvitrningen åren 1836–1846 hade beslutats att tre allmanningstrakter och viss reserverad mark skulle sammanslås med Krokvattnet. Därvid skulle tilläggsskatt på fem seland utgå. Detta överklagade åboarna, varpå en utredning företogs, som gav vid handen, att de stora överloppsmarker, som skulle tilldelas byn, gjorde att byn skulle svara för 15 seland. Klagandena anhöll om lägre skattetal samt att erhålla frihetsår. Kungl. Maj:t medger i sitt utslag 1861, att om Krokvattnets byamän ej ville ha de med hemmanet förenade allmanningstrakterna, å vilka skatt beräknats till 8½ seland, så skulle de avsäga sig dessa trakter. Gjorde de det, skulle dessa marker vårdas som kronoallmänningar.

Nybyggaren var gift med Rakel Anundsdotter, f. 1740. Hon var troligen från Kärrsjö. De fick sonen Olof, f. 1764. Denne efterträdde sin far.

Nya familjer flyttade in, och under senare hälften av 1800-talet fanns fyra fastigheter. Bland inbyggare kan bl. a. nämnas Mårten Nygren, f. 1827, d. 1926, med familj. Sedan följde Jakob Nygren, f. 1863, d. 1919, med familj och därefter Adolf Nygren, f. 1893, och som sista gren på stamträdet Lennart Nygren, f. 1916. Andra bybor i slutet på 1800-talet var Johan Olof Nordin, f. 1845, d. 1926, med familj. Nils Olov Gidlund, f. 1841, med familj. Sonen Johan Gidlund, f. 1885, d. 1965, efterträdde sin far. Slutligen kan nämnas förre handlanden Anders Fredrik Nordin, f. 1859.



*Den nedläggningshotade byn Krokvattnet med två välbyggda fastigheter men med en invånare!*

Byn hade på 1890-talet närmare 70 personer och hade egen skola ett flertal år omkring sekelskiftet.

Byns skogar inköptes på ett tidigt stadium av Mo och Domsjö AB. Det var fina och skogrika takter, varifrån mycket virke utforslats. Ovannämnda Adolf Nygren och Johan Gidlund voro kända som stora timmerdrivare.

Byns jordbruk var även gott, och en betydelsefull kreatursstam hölls. Byns ägor innehas nu av två ägare, och den förutnämnde Lenart Nygren är den ende bofaste i byn, där han ägnar sig åt kreatursskötsel.