

### Remmarbonden som blev nybyggare i Vilhelmina

Nybyggjarbröderna Nils Nilsson, f. 1731, och Per Nilsson, f. 1734, vilka räknas som de första nybyggarna i Remmarn, Björna, blev ej länge där. Per Nilsson flyttade efter några år till Tegelträsk, där han anlade ett nybygge. Brodern Erik Nilsson, som f. ö. blivit vald till nämndeman, stannade kvar ytterligare en del år, varefter han sålde hemmanet. I samband därmed flyttade han med sin familj till Nästansjö i Vilhelmina. Platsen ligger mellan sjöarna Malgomaj och Vojmsjön. Flyttlappar han kommit i kontakt med i Remmarn hade sagt honom, att Nästansjön var full med fisk. På den nya boplatsen utförde han och familjen mycket arbete, byggde hus och anlade stora odlingar, och när han 1788 överlät hemmanet till fem söner och en måg, så födde ägorna dessa familjer. Om hans son Erik Nilsson d. y. berättas, att han var en s. k. »visman», då han kunde uppenbara hemligheter och bota sjuka. Denna gåva hade han fått en gång, då han befann sig ute i markerna så långt från hemmet, att han måste övernatta ute i det fria. Då han vaknade på morgonen, så stod framför honom en underskön kvinna, som sa till honom: »Från denna dag skall du vara vis i sju år!» Så blev det också. Många vände sig till honom för att få bot för sina krämpor och andra för att få reda på vart försvunna människor och saker tagit vägen. Själv var han ej alltid så glad åt sin »synska» förmåga, då han på långa avstånd kunde se tragiska händelser utspelas utan att kunna ingripa och rädda, t. ex. vid drunkningsolyckor. De sju åren gick, och därmed var gåvan borta!